



Stichting

'Et Karkien Blesdieke'

Markeweg 89

8398 GM BLESDIJKE

NIEUWSBRIEF

Oktober 2021

Tja, een nieuwsbrief met weinig nieuws dit jaar, vandaar ook nog wat 'old nijs'
Door de corona maatregelen zijn we nog steeds beperkt in de activiteiten en evenementen.
Voorzichtig worden de regels versoepeld, maar het blijft toch nog lastig om dingen te
organiseren. Het afgelopen jaar zijn er dan ook nauwelijks evenementen geweest in 'et
Karkien', maar inmiddels komt er toch weer wat op de agenda van 'et Karkien'.

Het is mogelijk om 'et Karkien' te huren voor activiteiten, mits de geldende regels voor
toegang, afstand en hygiëne voorschriften in acht worden genomen (volgens info RIVM).

HISTORIE:

Afgelopen voorjaar stuurde E. Lantinga ons een kranten knipsel uit 1844.

Het betreft de inzegening van de huidige kerk, inmiddels alweer 177 jaar geleden

BLESDIJKE, den 24 Maart 1844. Het was heden voor deze Gemeente en die van *Peperga*, een feestdag. Ons aloud Kerkgebouw, door den storm van den 29 Nov. 1836, verwoest, werd sedert den 29 Julij 1843, met deszelfs zware Toren, geheel afgebroken, en in deszelfs plaats een eenvoudig, schoon Bedehuis, met eene fraaije torenspits opgetrokken; en wij kwamen er heden weder bijeen met onzen Leeraar, den Wel Eerw. Heer H. TEN BRINK, HZ., onder den toevloed van eene, van alle zijden zamengevloede schare, zoodat het gebouw dezelve niet bevatten konde.

Na plegtige wijding van dit nieuwe Heiligdom, in den naam des Vaders, des Zoons en des H. Geestes, werden wij welkom genoemd op dezen, sedert eeuwen, der Gemeente heiligen en dierbaren grond. Onder zegenbede, werd de eenige ware en zuivere bron des heils, eerbiedig geopend, en uit dezelve voorgelezen de LXXXIVste *Psalm*, terwijl daarna het gezang werd gewijd en aangeheven uit den CXVIIIde *Psalm* het 12 vs., en daar dit loflied in een smeekgebed eindigde, zovloede een plegtig gebed tot den Allerhoogsten, om zijnen zegen over dit Bedehuis, en de eerste godsdienstoefening in hetzelfde daaruit voort, en werd ten Hemel opgezonden.



Van de vorige kerk in Blesdijke zijn geen foto's, maar wel enkele tekeningen.
Verhalen over Blesdijke en 'et Karkien' gaan terug tot de middeleeuwen (1300).

CULINAIRE GASTEN:

Onze mooie rozenstruiken kregen dit jaar bezoek van enkele reeën. Ze vonden de bladeren erg lekker. Om de rozen te behouden voor komende jaren zijn er een paar rood-witte linten geplaatst. Het lijkt erop dat dit helpt.



AGENDA:

6 en 7 november 2021 : **GRENZELOOS AMBACHTELIJK** expositie van regionale kunstenaars. Verdere informatie te vinden op de website www.grenzeloosambachtelijk.nl

10,11 en 12 juni 2022 : vierde **TEXTIEL FESTIVAL WEERRIBBEN**. Thema POP-UP, nadere info te vinden op de website www.textielfestivalweerribben.nl

KERKDIENSTEN in 'et Karkien' Protestantse gemeente Willemsoord-Peperga-Blesdijke:
Kerst nachtdienst 24 december, 21.30 uur met voorganger ds. Westerman en met medewerking van Crescendo.

DONATEURS

Stichting 'et Karkien Blesdieke' dankt alle donateurs voor hun bijdrage. Bij voorkeur ontvangen we de jaarlijkse bijdrage van €10.00 per bank. Het volledige nummer is: **NL51 RABO 0135 9287 29** t.n.v. 'et Karkien' onder vermelding van je naam en adres. Alle donateurs krijgen een bewijs toegestuurd. (info B. Wallinga 0561-795152)

Voor informatie, boekingen en ideeën kunt u terecht bij het stichtingsbestuur Marten Bosma (06-19990733) Betsy Wallinga (795152) Willy Scholten (452449) Gerard Brundel (452311) Marco Hof (452226) – mhof@sublym.nl Internet www.etkarkienblesdieke.nl